

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΛΗΤΗ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΦΑΚΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ – 30 ΧΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ

ΜΑΙΟΣ 2017

Έντιμε κύριε υπουργέ , πρόεδρε της βουλής , βουλευτές , δημαρχοί , συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι , πρόεδρε του ΚΟΑ , πρόεδρε και μέλη του Σωματείου Περικλής Δημήτριου , φίλες και φίλοι:

μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να εορτάσουμε τα 30 χρονιά , από την ίδρυση ενός αθλητικό και κοινωνικού σωματείου .

Ένα σωματείο το οποίο φέρει το όνομα ενός αγνού και σπουδαίου αθλητή, του Περικλή Δημήτριου.

Θα ήταν μια ιστορική παραλείψει εκ μέρους μας εάν δεν γινόταν μια μικρή αναφορά για αυτόν το μεγάλο αθλητή.

Ο Περικλή Δημητρίου γεννήθηκε το 1914 στην Καλλέπεια της επαρχίας Πάφου. Ήταν νυμφευμένος με την Παναγιώτα Μιχαλούδη και Διατηρούσε καφενείο στην παλιά πόλη της Λευκωσίας.

Το 1944 γράφτηκε σαν αθλητής στον ΓΣΠ και την ΕΝΑΔ Αγίου Δομετιου.

Πήρε μέρος στους ΠΡΩΤΟΥΣ Παγκύπριους Παναγροτικούς Αγώνες στο ΓΣΠ με τα χρώματα της ΕΝΑΔ σε όλα τα αγωνίσματα αποστάσεων.

Το 1949 άρχισε να οργανώνεται στην Κύπρο ο ημιμαραθώνιος 20 χιλιομέτρων στον οποίο ο Περικλής πάντοτε έδινε το παρόν του.

Οι επιτυχίες του στη συνέχεια σε μαραθώνιο και ημιμαραθωνιο, είναι πολλές και μεγάλες , οπού αναφέρω μερικές , όπως η πρώτη θέση που πηρέ το 1961 καθώς και την πρώτη θέση που κέρδισε στο Μαραθώνιο της Κερύνειας.

Άλλοι αγώνες που έλαβε μέρος είναι οι Πένταθλο, Δέκαθλο, σκυταλοδρομίες, 400, 800, 1500, 5000 μέτρα, οι Δωδεκανήσιοι αγώνες ποδηλασίας στη Ρόδο και άλλοι .

Πήρε ακόμα μέρος σχεδόν σε όλους τους Παγκύπριους Μαραθώνιους που είχαν διοργανωθεί τότε, ενώ άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι έτρεχε ως μαραθωνοδρόμος σε όλο του το βίο, ακόμη και λίγους μήνες προτού αποβιώσει , αφού διακρίθηκε μέχρι και στο Διεθνή Μαραθώνιο του Μονάχου ως βετεράνος.

Το έτος 1987 σε ηλικία 73 ετών ως άλλος Φειδιππίδης , τρέχει τον τελευταίο του αγώνα οπού κατατάγηκε πρώτος , και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους εγκατάλειπέ τα εγκόσμια αφήνοντας πίσω του ολόκληρη παρατάθηκη.

Λίγες μέρες αργότερα , ερασιτέχνες δρομείς, λάτρεις του αθλητισμού οπού ενέπνευσε με το βίο του ο Π.Δ. αποφασίζουν να μεταλαμπαδεύσουν στις επόμενες γενεές τα ιδεώδη και το ευ αγωνίζεσαι αυτού του αθλητή , έτσι ιδρύουν το σωματείο Δρομέων Κύπρου "Περικλής Δημητρίου" .

Γενικότερα το σωματείο επιδιώκει την προώθηση του τρεξίματος σαν μέσο άθλησης, υγείας και καλής φυσικής κατάστασης, αλλά και του αθλητισμού γενικα.

Επίσης στόχο του έχει την φιλανθρωπική και κοινωνική δράση καθώς και την ανάδειξη των Κυπρίων αθλητών.

Το σωματείο "Περικλής Δημητρίου" έχει γίνει Παγκύπρια γνωστό και τα μέλη του απαρτίζονται από άτομα όλων των ηλικιών .

Στον Περικλή Δημητρίου είμαστε όλοι μικροί και μεγάλοι μια οικογένεια.

Τα μέσα που χρησιμοποιεί το σωματείο για την προώθηση των σκοπών του είναι η οργάνωση αγώνων δρόμου και αθλητικών δραστηριοτήτων χωρίς συναγωνισμό με πλατιά συμμετοχή σε συνεργασία με τις αθλητικές αρχές του τόπου καθώς και με όλα τα δημαρχεία και κοινοτικά συμβούλια όλης της Κύπρου.

Μια τέτοια συνεργασία είναι αυτή με το Δήμο Λευκωσίας για την διεξαγωγή του αγώνα « Τρέχω στο πεδίο ποταμό» επί ευκαιρίας της παγκόσμιας μέρας καρδιάς .

Το σωματείο εκτός από τα κεντρικά γραφεία στην Λευκωσία και συγκεκριμένα στο Σωματείο ΕΝΝΑΔ , διατηρεί ενεργά παραρτήματα σε όλες τις περιοχές της Κύπρου.

Συγκεκριμένα στη Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Παραλίμνη, Αγία Νάπα, Δαλί, Ψευδά, Αλάμπρα, Αγία Βαρβάρα, Αγρό καθώς επίσης και στην περιοχή Πιτσιλιάς.

Τα άνω παραρτήματα είναι αξία συγχαρητήριων για τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναλαμβάνουν .

Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι το επιθυμούν και ασπάζονται τους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου, ανεξάρτητα από ηλικία, κοινωνική θέση, μόρφωση, πολιτικές ή κομματικές προτιμήσεις.

Κλείνοντας είμαι σίγουρος ότι ο Φιλόπατρις Περικλής Δημήτριου ακούγοντας μας αυτή τη στιγμή η επιθυμία του θα ήταν μία ,

του χρόνου! να μπορούμε να τρέχουμε ελεύθεροι σε όλη την Κύπρο ! από την Καλεπιά της Πάφου μέχρι τον Απόστολο Αντρέα.

Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι σε όλους.